

Nyhedsbrev, august 2014

Farver gør glad!

Sikke en fantastisk sommer, vi har i Danmark i år. Ja, nogen vil mene, at det har været for varmt til at foretage ret meget udover det absolut nødvendige. Hjemme hos mig er vi blevet ret gode til at holde "Costa del Sol" på terrassen og holde de praktiske opgaver, der ellers ofte bliver gemt til sommerferien, på et minimum.

Selvfølger vi trænger vi (læs: mest mig) til noget boligfornyelse engang imellem, men her har vi fundet en model, der fungerer for os. Vægge og reoler er hvide, øvrige møbler er holdt i træ og naturfarver, og fornyelser kan så klares med tilbehøret: Nyt betræk til puderne, et par nye loppefund i vindueskarmen osv. Det er en billig fornøjelse, og det gør malerarbejdet overkommeligt (og billigere), når det kun skal males med hvidt.

Rødt i køkkenet

Til vores Torben-og-Gitte-køkken (læs: Gammelt Vordingborg-køkken fra 1979, der med tiden har fået nye låger, greb, skuffer og bordplader, er blevet flyttet rundt flere gange, har fået gavle med sort tavlefolie og er blevet suppleret med skabsindretning fra Ikea mv.) har jeg været så heldig at "score" en original Doo-wop-lampe. Yderskærmen var dog en kedelig grå farve, så den er blevet omlakeret hos en autolakerer til en flot rød. "Den er godt nok rød", syntes husets øvrige beboere, men da køkkenet så fik et par røde farveklatter mere i form af et rødt æggebæger til fingersalt og et par skønne Erik Kold-dåser, kom det alligevel til "at spille". Se fotos til højre.

Blåt og orange

På en af mine loppeture så jeg en briks betrukket med orange-ternet stof, og det satte erindringerne i gang: Da jeg som stor pige skulle have nyt værelse, var mantraet Blåt & Orange. Jeg fik en blå-bejdsset skibsbriks med orange-ternet madras, og fra mine bedsteforældre fik jeg et gammelt karlekammer-skab, som blev malet blå og orange (det var lige før afsyringsbølgen), - nej, hvor var jeg glad! Siden har det nok ikke lige været de to farver, der faldt én først ind, når man tænkte i farvesammensætninger, men se lige billederne til højre; det kan faktisk være ret pænt :-)

Grønt glas

Selv om vi har hygget os gevaldigt med Costa del Sol på terrassen, har vi også taget nogle udflugter i det danske sommerland. Vi har bl.a. været til rundvisning på Ernst Samling i Assens.

Frederik Ernst (1892-1976) var sølvvarefabrikant i Assens og overtog sin fars sølvvarefabrik, som i begyndelsen af 1900-tallet var én af landets førende. Frederik Ernst ville nok i virkeligheden hellere have været sanger eller skuespiller, men han skulle vise sig også at være en dygtig designer.

Derudover var han en virkelig passioneret samler, og i hans hjem, der nu er museum, kan man opleve en perlerække af det fineste porcelæn, sølvtøj og interiør i øvrigt, meget af det bragt hjem fra hans rejser rundt i Europa og me-



get af det så kostbart, at han ikke turde lade sine tjenestefolk vaske op og støve af, så det gjorde han selv.

I havestuen hos Frederik Ernst var vindueskarmene fyldt med genstande af grønt glas, og det var virkelig et smukt syn. Jeg måtte straks hjem og finde fra, hvad Genbrugslopper har af grønt glas, og selv om det ikke kommer i nærheden af Frederik Ernst's fine glasting, kan det sagtens skabe glæde i en vindueskarm.

Er du blevet interesseret i Frederik Ernst, kan du måske nå en rundvisning i løbet af sommeren (se mere på [Museum Vestfyns hjemmeside](#)), og hvis ikke kan du læse mere om [Sølvmanden her](#).

Vores barndom på museum

Det blev også til en tur i Den Gamle By i Aarhus, som er i gang med at udvide med en bydel fra 1970'erne. Det er fed nostalgi at se lejlighederne fra hhv. kernefamilien med de teaktræsmøbler, som igen er blevet "hotte", kollektivet med træ-ølkasser, kurvestole, patchwork og politiske plakater og den ældre frøken skoleinspektør, der boede mere konservativt og velhavende.

Det siges, at kurvemøbler er på vej "op" igen, så hvis man har nogen, skal man vente lidt med at kassere dem. Vi har selv haft stor glæde af et par gamle bambusborde med glasplade, som vi bruger til sideborde på terrassen. De er geniale, fordi de kan tåle al slags vejr, de sørger for, at aviser og blade ikke blæser væk, de er nemme at vedligeholde, og har de som vores ovenikøbet håndtag, er det super nemt, når man skal flytte efter sol eller skygge :-)

Med ønsker om en farverig (sen-)sommer og flere varme dase-dage.

Gitte, www.genbrugslopper.dk

PS: Vi har tilbud på lamper og møbler i hele august.

