

Nyhedsbrev, september 2015

Sensommer på shoppen

Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, har det været en stille sommer på loppeshoppen. Folk har "loppet" selv i løbet af sommeren, men nu er der gang i biksen igen :-)

Heldigvis har vi også handlet godt ind hen over sommeren, så vi har mange gode varer at sælge af.

Jeg har fundet et rigtigt godt loppested, hvor overskuddet går til at hjælpe økonomisk trængte familier med fx sommerlejr og julekurve. Her går de mere op i at få langet noget over disken end at få høje priser for deres ting.

Når vi kan købe billigt ind, kan vi også sælge loppefund til yderst rimelige priser. Vi synes faktisk også, det er sjovest at få langet noget over "disken", og forhåbentligt synes vores kunder, at de har gjort en god handel.

Og hvad har vi så købt hen over sommeren?

Ja, vi har bl.a. købt det virkeligt smukke stel fra Porsgrund, som du kan se øverst på siden. Vil du se mere af det, kan du kigge [her](#) »

Stellene Flamingo og Brunette fra Stavangerflint, som kan kombineres på kryds og tværs, er ret populære for tiden, og også her er det lykkedes os at gøre gode kup. Du kan se lidt nederst på denne side, og vil du se mere, er det [her](#) » Og der kommer flere dele til i løbet af den kommende tid.

Og når vi nu er ved stellene, vil jeg lige nævne et par sommerglade stel fra tyske Colditz, som også fint kan kombineres. Se dem [her](#) »

Derudover har vi købt mange fine vaser! Dem, du ser her på siden, er fra Frank Keramik, og vi er ret vilde med kombinationen [gul og grå](#). Vi har ikke nået at få dem alle sammen på webshoppen endnu, så sensommeren vil bl.a. byde på smukke vaser fra W. Germany og smukke glasting fra Holmegaard. Dertil kommer et tema i sort og hvidt med eksempelvis en bordlampe fra Loholt og lidt Bjørn Wiinblad.

Skulle man være kørt lidt træt i Wiinblads månedsplatter eller i de nye relanceringer af hans dekorationer, kan jeg kunne anbefale Arkens Wiinblad-udstilling. Her får man virkelig genoplivet hans mange facetter og talenter inden for design og dekoration. Selv var jeg virkelig bjergtaget af de store løgformede krukke med den smukkeste glasur ... Udstillingen af hans plakatkunst var som at tage en tur "down memory lane", og man kommer i tanke om, at disse dejlige og livsbekræftende plakater har været der som en sød og glad underlægningsmusik til hele ens barndom eller ungdom, alt efter hvor gammel man nu er.

Med ønsket om en dejlig sensommer

Gitte, [Genbrugslopper](#)

